



**Trek samen op, spreek met elkaar,
wees één in gedachten.
Wees eendrachtig in je ondernemingen,
wees eendrachtig van hart.
Vrede, vrede, vrede!**

Rig Veda 10, 191

Laten we streven naar wat de vrede bevordert
en naar wat opbouwend is voor elkaar.

Romeinen 14: 19

Als hindoegemeenschap gaat u het Holifeest vieren. Graag sturen wij u vanuit de christelijke kerken een hartelijke groet bij deze feestelijke gelegenheid. Wij wensen u een vrolijk, kleurrijk feest toe: Subh Holi!

Hoezeer onze godsdienstige tradities ook mogen verschillen, wij delen in ieder geval het geloof in de mogelijkheden om vrede op te bouwen. In de oude vedische geschriften klinkt al de oproep om onderlinge verschillen te boven te komen en samen de vrede te zoeken. Ook in de Bijbel lezen wij de oproep aan gelovige mensen om samen te streven naar vrede en harmonie. Daarin voelen wij ons met elkaar verbonden, over de grenzen van religie en cultuur heen.

Bij de Holivieringen vallen de scheidslijnen tussen mensen weg en staan verbondenheid en eendracht centraal. In onze tijd worden van diverse kanten de culturele en godsdienstige verschillen juist aangescherpt. Voor veel landgenoten lijkt godsdienst vooral onverdraagzame en gewelddadige kanten te hebben. Daarom is het van groot belang dat wij als gelovigen van uiteenlopende achtergrond elkaar weten te vinden en kunnen waarderen. Het is onze gezamenlijke opdracht om vanuit onze eigen religieuze inspiratie vrede en verdraagzaamheid te bevorderen. Wij weten ons daarin met u verbonden!

maart 2015

